

Morya publicaties



Een waaier
aan wijsheid

“Durf te kijken naar je eigen leven zoals het nu is en kijk wat er allemaal tegengaat, wat er fout is en hoe je dit kan veranderen. Maar daar hoef je niet echt moeite voor te doen. Je moet gewoon de **kracht** zoeken in je leven.

Dit betekent dat je op zoek gaat naar wat jou tot een krachtig iemand maakt, wat je vooruit brengt en wat vandaag belangrijk is.”



MAYIL
PUBLISHING HOUSE

Citaat uit Morya Wijsheid 8:
'In het centrum van je leven staan'
Geert Crevits - www.mayil.com

De basisreeks: 'Morya Wijsheid'

De 9 Morya Wijsheid boeken zijn studieboeken over het leven. Meester Morya geeft rijkelijke inzichten over omgaan met emoties, gedachten, mensen, problemen, twijfel, vreugde, verdriet, innerlijke kracht, contact met het Goddelijke, zelfvertrouwen, bewustzijn en veel meer.

Je hoeft de boeken niet in volgorde te lezen.

Op onze website ontdek je meer over elk boek:

www.mayil.com

1 • Bewust handelen

(ook als luisterboek
voorgelezen door
Geert Crevits)

Hardcover
boeken
168-232 blz.
22 euro

2 • De weg van eenvoudig

3 • God woont in je hart

4 • Vertrouwen in jezelf

5 • Het woord in de stilte

6 • Ontmoeting met Engelen

7 • De grote ontdekkingsreis

8 • In het centrum van je leven staan

9 • Het overvloedige leven

Luisterboek
op USB:
5,5u - 22 euro



“Je verlangen moet
niet kleiner worden,
maar groter”
(Wijsheid 1)

“Iedereen heeft een andere weg te gaan
en veel fouten worden gemaakt wanneer
men zich gaat spiegelen aan iemand
anders.” (Wijsheid 2)

“Meditatie betekent dat je de
aarde leert aanvaarden. Dit is de
echte meditatie.” (Wijsheid 3)

“Heel veel
hangt af
van de manier
waarop je kijkt naar
de wereld, de
dingen en jezelf”
(Wijsheid 4)

“De materie op deze aarde is
vergankelijk, maar je innerlijkheid,
het Goddelijke in jezelf,
vergaat nooit.” (Wijsheid 5)

“Wanneer je de schoonheid in je draagt en wanneer je ziet hoe
mooi dit bestaan kan zijn, dan kan je tot deze vreugde komen
en dan heb je als het ware het trapje naar de engelen toe. Het
is een tintelend iets, het is een structuur die aangelegd wordt
rond jou.” (Wijsheid 6)

“Probeer niemand
te overtuigen
van jouw gelijk.”
(Wijsheid 7)

“Telkens als je dichter bij
jezelf gaat leven, kom je in
situaties waar je getest wordt
op die sterkte. Daardoor val je
misschien terug in het oude
patroon, maar nooit meer
voor lang.” (Wijsheid 8)

“Durf te leven met de
positieve kanten, met het
mooie in het leven want daar
kan je je kracht vinden.”
(Wijsheid 9)

De vervolgreeks: 'Morya Kracht'

In de Morya Kracht boeken gaat Meester Morya dieper in op thema's zoals maatschappelijke bewegingen, de Nieuwe Tijd, de oneindigheid in je hart, genezend werk, omgaan met geld en energie, en vele andere aspecten in het leven van een spiritueel mens. Deze reeks zal net als 'Morya Wijsheid' uit negen boeken bestaan.

Ontdek meer teksten en citaten op:

www.mayil.com

- 1 • Kiezen om jezelf te zijn
- 2 • Sleutel tot de Nieuwe Tijd (+cd)
- 3 • Mens en maatschappij
- 4 • De stap naar oneindigheid
- 5 • Trouw aan jezelf
- 6 • Thuis in je eigen leven

Hardcover
boeken
200-256 blz.
22 euro

Kracht 2 met cd:
27 euro

Nieuw! 7 • Open komen
voor de werkelijkheid



Nieuw!



“Je hoeft geen grote vrijheid na te streven, vrijheid is altijd groot.” (Kracht 7)

“Het leven is een eeuwige stroom die je niet helemaal hoeft te doorgronden. Als je denkt: 'ik moet moeite doen', dan is dit het leven niet.” (Kracht 1)

“Je moet alles durven zien in het leven, zowel het mooie als het lelijke. Maar je mag je niet gekwetst voelen door mensen die geen verstand hebben van mooie dingen.” (Kracht 2)

“Als je te veel doet voor iemand die daar niet open voor is, dan sluit hij of zij zich nog meer, want door dat gesloten zijn bereikt de ander zijn effect.” (Kracht 3)

“Zelfs als je in je eigen oorspronkelijkheid staat, ligt altijd de verleiding om de hoek om het te goed te doen, en daar moet je voor opletten.” (Kracht 4)

“Als je in je innerlijk rustig wordt, gebeurt er iets waardoor je een zekere zelfstandigheid krijgt, een zekere onafhankelijkheid van de omstandigheden.” (Kracht 5)

“Het is alleen door oefening, door jezelf aan te pakken, dat je jezelf in handen krijgt. Als je het aan het toeval overlaat, duurt het heel erg lang.” (Kracht 7)

“Door de ingewikkeldheid van het leven kan je jezelf verliezen, maar door je bewust te richten op een aantal kleine problemen, één probleem tegelijk, kom je in die rust en in die vrede van je hart.” (Kracht 6)





“Dat is een goede oefening, dat je eens kijkt naar: 'wat wil ik werkelijk vandaag in deze situatie?’”



“Jouw leven is verbonden met een groter, dieper Leven. De uitdaging is enkel om te leren zien wat er reeds is”

Morya kaartensets

Elke set bestaat uit 64 kaarten plus een boekje met telkens vijf unieke 'levensoefeningen'.

De kaartensets werden speciaal ontworpen om antwoord te geven op al je vragen.

- **Antwoord** (roze)

Set voor alle doeleinden en elk niveau

- **Steun** (blauw)

Voor alle gebruik, o.a. ook met kaarten over omgaan met emoties en over engelen

- **Begeleiding** (groen)

Voor alle gebruik, sommige kaarten geven diepe 'levenslessen'



23,90 euro per set

Spiritueel Dagboek

176 bladzijden - volledig in kleur
Omklapbaar voor makkelijk schrijven - 19,85 euro

Om je eigen ervaringen, dromen, meditatie, enz. in te noteren. Verlicht met inspirerende zinnen en teksten van Meester Morya, en aandacht voor creativiteit. Met motiverende ideeën in het begin van het boek.

Boekenreeks 'Morya Bezinning'

Kortere teksten in handig zakformaat, ideaal voor kleine momenten van bezinning of als geschenk. Tegelijk diepzinnig en praktisch toepasbaar. Met de inzichten van Morya kan je op elk moment vooruit.



- 1 • De Aarde als Wezen
- 2 • Een nieuw leven
- 3 • Een groter leven
- 4 • Zoeken en vinden
- 5 • Liefde is niet blind
- 6 • De wereld in verandering
- 7 • Ga naar de wereld met liefde
- 9 • Gelukkig durven zijn
- 10 • Je bent je eigen leraar

Hardcover
boekjes
92-112 blz.
9,75 euro

“De aarde heeft nog nooit voor een uitdaging gestaan die zo groot is als vandaag”
(Bezinning 2)

“Je hoeft niet te veranderen van werk om tot deze vreugde te komen” (Bezinning 3)

“Alles wat je nodig hebt, kan je vinden in jezelf”
(Bezinning 4)

“Wat je moeilijkheden ook zijn, ... er zijn oplossingen en dat moet je weten.”
(Bezinning 1)

“In jezelf weet je wat liefde is. Je hoeft het niet van iemand te leren”
(Bezinning 5)



“Deze tijd is confronterend, maar het wil niet zeggen dat je leven lastig moet zijn”
(Bezinning 6)

“Aanvaard dat de ander anders is. Aanvaard dat het wel eens moeilijk kan zijn tussen jou en een ander, zonder het verlangen om daar iets aan te doen.”
(Bezinning 9)



In het licht van de volle maan Volle maan inspiraties

BOEK + CD - 96 blz. plus audio-cd
hardcover - 21 euro

Telkens twaalf bezinningsteksten van MORYA, plus cd met de bijhorende live-opnames van Geert Crevits. Inspirerend vormgegeven, met kleine paragrafen afgewisseld met citaten en illustraties.

“Als je eenmaal in je eigen leven komt, zijn de dingen niet meer bitter, maar worden ze mooi.” (Bezinning 7)

“Laat je niet afleiden door de onzin van de wereld, door het verdriet van de wereld, door de ellende van de wereld. Sta in je kracht en doe dingen die belangrijk zijn vanuit jezelf.”
(Bezinning 10)



De Werkboeken

Om gericht de inzichten van Meester Morya in je leven toe te passen. Elke keer een nieuw aandachtspunt met eenvoudige en haalbare oefeningen die toch veel teweegbrengen. Met ruimte om je eigen ondervindingen te noteren.

Morya Wijsheid Basiswerkboek

224 blz. - 24,90 euro

Via 52 stappen van inzicht kom je tot een bewuster leven in het hier en nu

“Het echte leven ligt verweven in de dagelijkse ervaringen en de realiteit rond je. In deze realiteit ligt de sleutel om het ontwaken van de ziel in je eigen hart te bewerkstelligen. Het is dus de werkelijkheid rond je die het je zal leren, maar het is binnenin jou dat het gebeurt.”



Morya Wijsheid Werkboek voor het leven

320 blz. - 29,90 euro

52 weekopdrachten die structuur geven aan de opbouw van je innerlijke leven

“De grote vraag die mensen zich dikwijls stellen, is: ‘hoe moet ik leven en hoe moet ik het doen om mijn leven in handen te krijgen?’ Want het is gemakkelijk gezegd: “Wees jezelf, word jezelf”, maar hoe doe je dat?”



Morya Audio publicaties

Op de Morya luister-cd's luister je naar Geert die, in het bijzijn van publiek, moeiteloos en vloeiend de wijsheid van Meester Morya vertolkt. Het is een rustige, fascinerende woordenstroom die de Energie en de Liefde van de Meester draagt en inzicht na inzicht aanbrengt.

Perfect voor in de auto, tijdens huishoudelijk werk, op een vrij moment of om innerlijke rust te vinden.

Op www.mayil.com vind je audio-fragmenten uit elke cd.

Luister-cd's
68-78 minuten
20 euro

- 1 • God, ik hou van Je
- 2 • De logica van het hart
- 3 • De vreugde van het samen Zijn
- 4 • Shakti
- 5 • Vraag licht

Ontdek op de website ook nog bladwijzers, kaarsen, de puzzel, afbeeldingen, het schilderij op canvas en het zilveren sieraad van Meester Morya

www.mayil.com





Geert Crevits had een contact met Meester Morya dat slechts weinigen in de geschiedenis hadden op dit niveau. Met zijn levenswerk zal men nog honderden jaren vooruitkunnen.

Ontdek alle boeken en bestel op
www.mayil.com

Meer over Meester Morya en Geert Crevits:
www.morya.org
en: youtube.com/Moryaspiritual

Vraag gratis het 'Mayil eNieuws' aan en ontvang elke maand een Morya bezinningstekst:
www.mayil.com

© zomer 2020, Mayil vzw, BTW BE 0844.313.437
Contacteer Lydia en Marie: mail@mayil.com
Tel. +32 (0)50 68 96 33

*Uitgelezen?
Geef me weg!*

www.mayil.com - www.morya.org - www.hetleven.be