

*Eind jaren tachtig gaf Meester Morya een bijzonder symbool aan Lydia en Geert Crevits, dat Hij zelf op papier zette met de hand van Geert. Over dit symbool zei MM toen: "Het teken van het hart welke Ik jullie telkens opteken op het einde van onze laat-avond lessen, laat je best eens maken voor een sieraad, zodat je **de tegenwoordigheid van Mijn energie** bij je draagt". Later zei Hij ook nog "veel mensen zullen dit ooit nog dragen".*

In verband met het sieraad anno 2018, zegt Meester Morya:

"Door dit symbool te dragen maak je duidelijk aan de Heren van de *Hiërarchie* dat je wil meewerken aan 'het goddelijke plan van licht' dat bestaat voor deze aarde. Jouw leven krijgt hierdoor een bijzondere bescherming. Je mag je ook aan kleine opdrachten verwachten waarmee je de Nieuwe Tijd vorm kan geven. De krachten van liefde, bescherming, inspiratie en intuïtie komen bij je wonen en maken een versnelling in je evolutie. Je wordt deel van een groter geheel en vindt aansluiting bij een innerlijke groep mensen waar je bij hoort.



Ieder kan door rustige contemplatie elk onderdeel van het symbool zelf dieper doorgronden in de loop van jaren.

Maar hier zijn alvast enkele aanwijzingen:

Het hart

is symbool van universele liefde,
vrede die deze aarde verlicht,
vreugde die alles draaglijk maakt.

Het kruis

is enerzijds de verbinding van de aarde en de hemel, van het menselijke met het Goddelijke;
anderzijds de verbinding van de mens met de mensen errond, de verbinding van hart tot hart, van mens tot mens.

Het is het symbool van de Mens die oog heeft voor het leven van de schepping en de levende wezens rondom zich.

De koepel

is de goddelijke bescherming die er is voor elk zoekend mens.

Het is een energie
die obstakels kan doen verdwijnen,
die moeilijkheden kan verlichten
en die wonden kan genezen.

De **fontein** is licht, puur licht, en daardoor bron van kennis, wijsheid, leven, goedheid en warmte. Al wie de fontein ontdekt, de bron die zich in zijn hart bevindt en eerst maar zachtjes opborrelt maar mettertijd overvloedig kan stromen, kan met het licht van deze fontein zijn eigen leven voeden en tot vreugde brengen, en daarna ook anderen verkoeling schenken van de schroeiende uitdagingen die deze aarde stelt aan de mens, en warmte schenken aan zij die vereenzaamd of verstijfd zijn in zichzelf."